

Jaargang 7, nr. 6, juni 2022



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

- Uit de Kerkenraad
- **Veerkracht**
- Foto's uitzwaaidienst/actiedag
- In gesprek met

Van de redactie

De zomer is in aantocht. We hebben al veel zondagen (dagen met zon) gehad, soms gevolgd door fikse regenbuien. We weten niet wat er nog komt, niet wat het weer betreft én niet wat het leven betreft. Maar een Baaken is er in ieder geval wel weer gekomen. De pagina's van ons pastoresteam zijn gevuld met beelden van de expositie "veerkracht" die te zien is in de kerk in Bathmen. Samengesteld door de teamleden, uit Lettele, Okkenbroek en Bathmen, van wandelend vuurtje en fietsend vuurtje. Zij gaan (of hebben inmiddels) de Alpe d'Huez beklimmen. Een hele prestatie waar wel veerkracht én daadkracht voor nodig is!! Het hele team heeft al veel werk verzet om de reis te organiseren en vooral om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF.

In de uitzwaaidienst kwam dat mooi naar voren. En ik was ontroerd door de emoties die de teamleden ertoe brengen om deze uitdaging aan te gaan. Het gaat ze lukken!!!

Janneke van Schooten



Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 7, nr. 6, juni 2022

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-9	Veerkracht
10-12	Kerkrentmeesters
13	In Memoriam
14-15	Diaconie/ZWO
16-17	Anouk van Luik In gesprek met ...
18	Bezinning en Ontmoeting
19	Intergenerationele wat???
20	Fotocollage van de Actiedag en Uitzwaaidienst
21	Bij de Vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Dwars door de kerk.
Wandelvierdaagse 2022.

Foto: Frits Mandersloot

VERRE-KIJKER



Voor mijn 50e verjaardag kreeg ik een mooie verrekijker. Tijdens het bewandelen van het Pieterpad bungelt deze nu om mijn nek. Ik geniet van bossen, weiden, heiden en vergezichten en kijk naar vogels.

Ik heb wat met vogels. Als kind al ging ik in het voorjaar regelmatig mee met een groep vogelaars en liep in alle vroegte door een donker bos. Het was nog helemaal stil, geen geluid te horen alleen het zachte knerpen onder de schoenen. Tot het roodborstje heel voorzichtig als eerste van zich liet horen, meteen werd het geluid opgepakt door een ander roodborstje iets verderop en daarna volgde de merel.

Al snel was het overal om mij heen een druk gekwetter en gezang. Ook nu kijk ik graag naar vogels in de tuin en hoog in de lucht. Ze komen en gaan, zijn kwetsbaar en sterk.

Waar gaan ze heen? Wat drijft hen?

In de traditie van de kerk is een duif, beeld van de heilige Geest. Bij de Schepping zweeft zij boven het woeste water en spreidt zij haar vleugels uit als een belofte van wat komen gaat. Een leefbare aarde, waar dieren en mensen kunnen opademen en ruimte vinden om te leven. Later stuurt Noach vanuit de ark een duif op verkenning uit om te zien of er ergens land te vinden is, grond onder de voeten, bewoonbare aarde. Tot drie keer toe vliegt zij over het water heen, klapwiekend en speurend naar vaste grond.

En ook in het Nieuwe Testament komen we de duif tegen, bij de doop van Jezus. De hemel gaat open en Gods Geest daalt in de vorm van een duif op Jezus neer, en een stem klinkt: dit is mijn geliefde Zoon, hoor naar Hem!

De duif als beeld van de Geest. Ik vind het een mooi beeld: de Geest van God wordt in een vogel herkend. In het natuurlijke, in het concrete laat God zich zien.

Gods Geest is altijd weer nieuw en anders. Zij laat zich niet vastleggen in strakke kaders, regels en richtlijnen. Nee, zij heeft ruimte nodig, als een vogel die vrij is en niet in een kooitje zit. Vliegen als een vogel, vleugels die zweven, gedragen worden door de wind.

Wie verlangt daar niet naar? Soms kan dat jouw ervaring zijn, dat je opgetild, gedragen wordt, op vleugels gaat van hoop en verlangen, verder ziet. Door een lied, door een woord, door een gebaar, door een gesprek, door een kunstwerk, door een inzicht, door iets uit de natuur, in de stilte. Pinkstermomenten zijn dat voor mij, Gods Geest in en om mij heen.

Als kind lopend door het bos had ik er de woorden niet voor, maar ik voelde toen al dat het ruisende bos met zijn grote ontzagwekkende bomen groter was dan ik zelf, dat dit al heel oud was en altijd zou blijven. Ik was nog jong, maar voelde de vergankelijkheid van mijn eigen bestaan. Tegelijkertijd wist ik me verbonden met de grootsheid en voelde me opgenomen in een groot geheel.

Pinksteren betekent 'vijftigste'. Die verrekijker had ik bij geen mooier levensjaar kunnen krijgen.



*Ds. Hanneke Diermanse
PG Bathmen - Okkenbroek*



Vol vuur! Heilig, lopend en fietsend

Als dit Baaken bij u in de bus valt zitten we vlak voor Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest. Ik las ergens dat de Heilige Geest staat voor Gods kracht in actie, in ons en door ons. Deze Geest kan een stille kracht zijn maar ze kan ook zorgen voor een vuurtje dat in je brandt en je gaande houdt. Ze kan zelfs opblaaien tot een heilig vuur, dat moed geeft. Moed om te blijven staan, om in verzet te komen, om veerkracht te ervaren.

Dat beeld van Heilig Vuur sluit natuurlijk prachtig aan bij de namen van de teams die aan Alpe d'HuZes hebben deelgenomen: Lopend vuurtje en Fietsend Vuurtje. Zij zijn met Pinksteren net weer terug van een (kleine) week in Frankrijk. Hopelijk tevreden over hun prestaties in die week. Maar belangrijker dan dat is het vuur (bijna heilig vuur) waarmee in de afgelopen maanden iedereen zich heeft ingezet: bij het vinden van sponsors, bij het trainen en om in onze dorpen aandacht te vragen voor dit mooie doel.

Je zou bijna zeggen:
Gods kracht in actie.

Pinksteren daagt ons uit om telkens weer het vuur te laten opblaaien en in actie te komen. In actie om in onze directe omgeving steeds weer iets te laten zien van dat andere beeld van de Heilige Geest: de (vredes)duif. Laten we daar vol vuur, geïnspireerd door het Heilig Vuur, ons voor blijven inzetten.

Frits Mandersloot



PREDIKANTEN



GERT WIJNSTOK

werkdagen:
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



HANNEKE DIERMANSE

werkdagen:
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

KERKELIJK WERKER



HANNEKE OVERDUIN

werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52

mob. 06 509 681 34

hanneke.overduin@gmail.com

Uit de Kerkenraden

Sinds kort werken we in de vergaderstructuur van onze gemeente met een grote en een kleine kerkenraad.

We moeten met elkaar daar nog even de weg in vinden, maar dat gaat goed komen, we hebben elkaar daarin nodig om tot goede besluiten te komen.

Naast alle "normale kerkelijke agendapunten", zijn er twee onderwerpen waar we met elkaar de komende tijd veel aandacht aan willen schenken.

Het eerste onderwerp is een nieuw beleidsplan voor onze gemeente.

Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af en er moet een nieuwe komen voor de komende vier jaren.

Hoe stel je nu zo'n beleidsplan op, welke onderwerpen moeten aandacht krijgen?

Richten we ons enkel op onze kerkelijke gemeente of moeten we verder kijken? Een dorpskerk willen zijn waar ook een plek is voor dorpelingen die niet bij onze kerkelijke gemeente zijn aangesloten?

Gaan we die dorpelingen daar naar bevragen, hoe zij een dorpskerk zien en daar tegen aan kijken?

Hoe gaan we om met het jeugdwerk? Gaan we met die jeugd ook aan tafel? Hoe gaan we verder met onze oecumenische contacten en samenwerking in BOL? Kortom, zo maar een aantal vragen waar we goed over na gaan denken met elkaar.

Een tweede onderwerp waar we veel aandacht aan willen schenken is het vraagstuk "Kerk en Pastorie Okkenbroek".

De verkenningscommissie Kerk en Pastorie heeft recent een rapport met haar bevindingen overhandigd aan de kerkenraad.

In dat rapport worden mogelijkheden geschetst wat zou kunnen gebeuren met de kerk en pastorie.

Het betreft een advies. De commissie heeft aangegeven dat nog verder onderzoek gedaan moet worden, onder andere de financiële paragraaf dient verder uitgediept te worden om juiste keuzes te kunnen maken.

De kerkenraad realiseert zich dat dit onderwerp veel mensen bezig zal houden. We hebben daarom besloten dit onderwerp op korte termijn te bespreken en te kijken hoe verder te gaan.

We houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte!

Henk van der Kolk



Lu Xun

“ hoop is als een weg door het land
er was nooit een weg
maar als veel mensen er overheen lopen
ontstaat de weg ”



Veerkracht als het vermogen om tegenslag te overwinnen. Vindingrijk zijn in het oplossen van problemen, hulp durven vragen. Weten dat je directe omgeving je steunt ook dat geeft veerkracht. Daar herkennen Jennie en ik ons in. Wij zoeken samen een oplossing om hoopvol te leven. Vragen om hulp gaan wij niet uit de weg en voelen en weten ons gesteund door onze omgeving. Op de fiets durf ik te huilen, dan legt Jennie liefdevol een hand op mijn schouder. Het sterkt mij. Niet alleen de steun maar ook de gedachte dat ik niet altijd beheerst en normaal MOET doen. Ik laat gaan wie ik denk te moeten zijn. Ook dat is veerkracht.

Henk Sepers

's Ochtends en 's avonds prachtige spitse gesloten bloemen op heel lange stelen, overdag wijd geopend en dat weken achter elkaar en komend uit een heel klein bolletje. Dat elke dag mogen bewonderen, geeft mij veerkracht.

Wil Mandersloot





Dit bloemstuk is gemaakt n.a.v. het thema Veerkracht.
 Het naar beneden hangende deel is symbool voor vallen.
 Het omhoog gaande deel voor opstaan.
 Samen is dat veerkracht.
 Ook de deelnemers aan de Alpe d'HuZes tonen Veerkracht.

Jacqueline Hulsegge



'Veerkracht-bijdragen' gemaakt door Noor en Pepijn

Hoop (lied voor de Alpe d'HuZes van Maarten Peters)

**Ik hoop voor mijn kinderen
en de kinderen van mijn kinderen
Ik hoop voor mijn liefste
en alle liefdes van de wereld van vandaag
en van morgen
Ik hoop voor mijn vrienden
en de vrienden van mijn vrienden
en al die vriendinnen
die samen vechten, strijden zij aan zij
Hoop geeft vleugels, hoop geeft kracht
Een nieuwe morgen na een veel te lange nacht
Hoop geeft angst een hart, een leeuwenhart
Hoop geeft de angst een leeuwenhart**

**Ik hoop op die gedachte, die alles zal veranderen
Dat wonder waar we op wachten
Stap voor stap komt het dichterbij
Hoop doet leven, hoop geeft moed
Verlicht de weg hoe je verder moet
Hoop geeft angst een hart, een leeuwenhart
Ik hoop voor al die namen die in onze harten leven
die ons vragen ... samen alles te blijven geven
Hoop geeft het eind een nieuw begin
Hoop tegen niet weten in**

**Hoop geeft toekomst, hoop maakt vrij
Hoop geeft rede, de twijfel voorbij
Hoop geeft angst een hart, een leeuwenhart
Hoop geeft de angst een leeuwenhart
Ik hoop voor mijn kinderen
en de kinderen van mijn kinderen
Ik hoop voor mijn liefste
en alle liefdes van de wereld van vandaag
en van morgen.**

*Dit alles is een kleine greep uit de beelden van de expositie **Veerkraft**, zoals die tot en met zondag 5 juni te zien is in de Dorpskerk van Bathmen.*

Daarna gaat zij online op onze website: www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Namens alle deelnemers aan de Alpe d'HuZes 2022



Digitale schermen definitief in gebruik

Het tweede scherm is nu ook geplaatst en voorzien van de definitieve bekabeling. Daarmee is de volgende stap gezet naar de digitale orde van dienst ('programmaboekje' van de kerkdiensten)



Goed beeld

Zowel de gasten in het Zuiderblok als in het Noorderblok hebben nu goed zicht op een digitaal scherm. De teksten zijn nu goed te volgen en ook de liederen die worden gezongen komen keurig in beeld. Als er foto's of filmpjes worden gebruikt zijn die nu ook mooi te volgen, evengoed als door de thuisgasten van kerkdienstgemist. Een hele verbetering ten opzichte van de beamer onder het orgel zoals we dat lange tijd gewend waren.

Breed inzetbaar

De beide schermen zijn verplaatsbaar. Zo kunnen ze ook heel makkelijk bij andere bijeenkomsten worden ingezet, bijvoorbeeld bij concerten of lezingen. De Bathmense kerk wordt daardoor nog breder inzetbaar. Dat was voor de Vrienden van de Dorpskerk aanleiding om een flinke financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

De toezegging van € 4000.- werd door ons als kerkrentmeesters in dank aanvaard.

Kerkbrief verdwijnt

De kerkbrief/orde van dienst die nu in papieren vorm elke zondag wordt uitgereikt bij binnenkomst zal gaan verdwijnen. De teksten en liederen zijn nu goed te volgen op de schermen. De verdere informatie zoals collectedoelen wordt naast de mondelinge toelichting ook getoond op het scherm en wellicht ook op de website voor wie het nog eens wil nalezen.

Camerateam en Powerpointteam

De inzet van het camerateam wordt steeds belangrijker. Het team kan uitbreiding gebruiken. Het is leuk werk en als je met meerderen bent hoef je echt niet elke zondag dienst te doen.

Het Powerpointteam zorgt ervoor dat voorafgaand aan de dienst alle teksten, liederen, foto's en filmpjes in een PowerPoint worden geladen in de juiste volgorde. In de dienst wordt dit live 'afgedraaid'.

Een onmisbare voorbereiding voor de cameraman/vrouw van dienst.





Vrienden van de Dorpskerk dragen opnieuw bij

De aanschaf van de twee digitale schermen en bijbehorende techniek heeft een flinke investering gekost. Gelukkig zagen ook de Vrienden van de Dorpskerk de meerwaarde van deze investering met een brede inzetbaarheid.

Heel blij waren we als kerkrentmeesters toen we hun brief ontvingen met de toezegging om € 4000,- bij te dragen aan deze investering.

Heel erg veel dank daarvoor!

Abonnementsgeld Kerkblad Baaken

Het innen van het jaarlijks abonnementsgeld van ons kerkblad Baaken is weer aan de orde.

Automatische Incasso:

Abonnees die een automatische incasso hebben afgegeven, daarvan wordt het abonnementsgeld ad. € 20,00, op 10 juli 2022 geïncasseerd.

Er wordt geïncasseerd vanaf de volgende IBAN: NL 32 RABO 0373 726 511.

Het incassanten-ID van de PG Bathmen-Okkenbroek is: NL40ZZZ302584821323.

Zelf per bank overmaken:

Abonnees die geen incasso hebben afgegeven, wordt gevraagd het abonnementsgeld ad.

€ 22,50 per omgaande te voldoen op IBAN: NL 32 RABO 0373 726 511,

o.v.v.: abonnementsgeld Baaken 2022.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met Marian Jansen.
mail: penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel.nr. 0570-551675



Solidariteitskas 2022

In de tweede week van juli ontvangen alle belijdende leden een brief met acceptgirokaart voor de solidariteitskas.

Ons kerkelijk leven is afgelopen tijd hard getroffen door de coronapandemie. Voorzichtig proberen we nu de draad weer op te pakken. We kijken hoopvol naar de toekomst en maken plannen om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Hendrik Marinus Blumink

Op zondag 17 april is gestorven Hendrik Marinus Blumink in de leeftijd van 70 jaar. Henk woonde samen met zijn vrouw Dikie aan de Looweg 2 in Kring van Dorth. Aan de prachtige tuin om het huis heen kun je goed zien dat Henk tuinman was en natuurmens met hart en ziel. Alles wat groeide en bloeide had zijn interesse. Henk kwam van een boerderij uit Teuge waar hij op 18 januari 1952 geboren werd als jongste kind in een gezin van drie.

Bij Boode kwam hij Dikie Bolle tegen met wie hij trouwde op 9 maart 1979.

Looweg 2 werd plek van wonen en er werden twee kinderen geboren, Remco en Wendy. Henk werkte als tuinman bij de tropische landbouwschool in Deventer en ging de laatste jaren naar Velp. Hij genoot van zijn werk en niets was teveel.

Ook was hij actief in het verenigingswerk: Plaatselijk Belang in Harfsen, toneelvereniging in Twello, Pels en Pluim in Laren. En met 'Groei en Bloei' maakte hij mooie reizen naar het buitenland. Henk was vrolijk en altijd goed te pas. Een man van weinig woorden die voor iedereen klaar stond.

Vanzelfsprekend hoorde de kerk erbij. Jarenlang was Henk contactpersoon en gaf hij leiding aan de zondagschool. En deed dat op zijn eigen wijze.

Na jaren van afnemende gezondheid is Henk gestorven op de Eerste Paasdag. In het vertrouwen dat Henk door Tuinman Jezus bij zijn naam genoemd is hebben we hem toevertrouwd aan God.

Moge dit tot troost zijn voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Ds. Hanneke Diermanse



Herman Johan Nekkers



Op 3 mei 2022 is Herman Nekkers gestorven in de leeftijd van 78 jaar.

Half november vorig jaar bleek hij slokdarmkanker te hebben en moest hij, terwijl hij nog zoveel plannen had, in korte tijd afscheid nemen van het leven en zijn dierbaren.

Herman groeide op in Holten en ook de eerste jaren van zijn huwelijk woonde hij daar met zijn vrouw Dinie, met wie hij op 29 maart 1968 trouwde. Na een periode van wonen in Deventer vestigden ze zich met hun kinderen Henk-Jan en Alletta, die toen inmiddels de tienerleeftijd hadden, aan de Looweg 17 in Bathmen.

Herman heeft door zijn werk als bouwkundig opzichter heel wat plaatsen en gebouwen gezien. Typerend voor hem was daarbij dat hij het liefst op de bouwplaats zelf wilde zijn, in de bouwkeet – mens onder de mensen!

En zo werd hij in Bathmen ook een goede bekende van velen, actief betrokken bij het dorpsgebeuren. Waarbij hij genoot van zijn vele hobby's als jager, imker, volksdanser en visser.

Uit de afscheidswaarden die kleindochter Jiska ook namens haar zus Ilke sprak, bleek hoeveel zij van hun opa hadden geleerd. En waar de één met name zijn technisch kennen en kunnen heeft opgepakt, gaat de ander in het spoor van zijn buitenleven.

Herman was geen man van woorden. Maar in moeilijker en verdrietige tijden die er ook waren, toonde hij zijn daadkracht. Zo was merkbaar dat hij scherp zag wat er aan de hand was.

Tijdens het afscheid op 9 mei hebben we het werk van zijn handen aan elkaar en aan God toevertrouwd. Zo blijft de herinnering aan hem bewaard!

Ds. Gert Wijnstok

Hervormde Vrouwen Dienst. Bijna 50 jaar bestaan!!!

In januari 1973 werd in Bathmen vanuit de kerk een groep opgericht:

De Hervormde Vrouwen Dienst.

De leden van deze groep hielden zich namens de diaconie bezig met het bezoeken van ouderen in de gemeente. Iedere oudere vanaf de leeftijd van 75 jaar kreeg bezoek van één van de dames. Zij bracht een cadeautje mee en dronk gezellig een kopje koffie of thee mee.

De bezoekers gingen in de eerste jaren veelal met de fiets. Hoe ging dat in zijn werk al die jaren? Allereerst was er het bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeesteres en secretaresse. Voorafgaand aan de tweemaandelijks bijeenkomsten vroeg de secretaresse een lijst van allen die de komende twee maanden jarig zouden worden op bij het kerkelijk secretariaat. Op de vergadering werden deze namen dan verdeeld onder de leden. De cadeautjes die aangeboden werden kwamen steevast van Bathmense ondernemers die het kosteloos of tenminste met korting beschikbaar stelden. In de maand oktober werden voor een heel jaar cadeautjes verzameld. Er was wel een kleine kas, omdat de jarigen veelal een gift deden tijdens het bezoek. In de loop van de jaren werden ook ouderen bezocht die hun partner waren verloren. Een aantal jaren geleden werd er in de Dorpskerk een groep opgericht om specifiek de rouwenden te bezoeken. Daarmee werd deze taak voor de HVD minder urgent. In 2017 toen de fusie met Okkenbroek een feit werd, werd er een manier gezocht om eenheid te creëren in het bezoeken van jarige ouderen. Dat viel niet mee. Ieder was gewend aan het eigen systeem. Tegelijk werd in die tijd de leeftijd waarop bezoeken werden gedaan 80 jaar en ouder.

De HVD had de laatste jaren moeite om nieuwe leden erbij te krijgen. De groep bestond op het laatst uit 12 personen waaronder 2 mannen. De gezelligheid was er niet minder om. Uit de kleine kas werd jaarlijks een leuk uitje georganiseerd. Een fietstocht naar een naburig dorp, een museum, of een lunch (altijd met een eigen bijdrage erbij hoor!).

In goed overleg met het team Pastoraat en de Diaconie is ertoe besloten om de HVD op te heffen.

Het bezoekwerk heeft per januari 2022 een nieuwe structuur met contactpersonen en bezoekenemers. Een aantal leden van de HVD gaan in dit nieuwe systeem meedraaien. Doel is om meer helderheid en eenheid te krijgen in het bezoeken van ouderen in onze hele gemeente Bathmen-Okkenbroek.

De laatste vergadering was 9 mei jongstleden. Iedereen kreeg een cadeautje mee. De kas is leeg gemaakt door het geld over te maken naar Stichting Jarige Job en Hospice De Winde.

Het is het einde van een tijdperk waarin door vele vrouwen (en mannen) ontzettend veel dankbaar werk is gedaan. Vanaf deze plaats willen de Diaconie en de Taakgroep Pastoraat hun dank en waardering uitspreken.



ZWO en Moldavië

Wat ligt Moldavië toch akelig dicht bij Oekraïne. Wat zullen ze daar ook bang zijn. Ze vangen er ondanks hun armoede duizenden ontheemden op. Ons project van het ZWO steunt dit land het komende jaar.

Bij mezelf ontwaar ik een zekere gewenning en dat vind ik zorgelijk. Oorlog went nooit. Ook heb ik mezelf opgelegd, dat ik niet meer dan eens per dag het journaal wil bekijken. Wat moeten de Oekraïners zelf met een vreselijk gevoel die beelden bekijken, ondanks alle warmte, die ze hier ondervinden.

Je merkt, dat je toch allemaal weer met je eigen leven verder gaat en dat is maar goed ook. Afgelopen zondag luisterde ik naar de preek van Gert Wijnstok over de rijke man en de arme Lazarus.

En dat God voor het oprapen ligt. Ja wat kunnen we veel doen voor onze medemens in nood als we die willen en kunnen zien tenminste.

Daarna kwam ook ik in mijn eigen bubbel, toen volgens het overgeleverde verhaal, de rijke man na zijn dood hevige pijnen leed. In mijn bubbel zat daar Poetin en ik dacht: komt er later dan toch nog een keer gerechtigheid? Ik zag de patriarch Kirill, die niet het lef heeft partij voor de onderdrukten te kiezen. Maar ik hoor ook veel Russen protesteren tegen Poetin ondanks een groot risico om gevangen genomen te worden. God ligt voor het oprapen aldus Gert. Laten we hem zien in de kleine dingen.

Gera Ploeg



Vakantiegeld Samen Delen nu ook in Deventer

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt.

Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die de gezamenlijke kerken van Deventer, verenigd in het Kruispunt Diaconaal Deventer, dit jaar organiseert in samenwerking met het Meester Geertshuis.

Vanaf 15 mei tot en met 30 juni 2022 kunt u een gift geven of een aanvraag indienen.

Verschillen groeien

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Voor de één is dat veel, voor de ander weinig of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen. De verschillen zijn tijdens de coronapandemie en de huidige wereldsituatie alleen maar groter geworden. Deze actie vanuit de kerken is een gebaar van verbondenheid en solidariteit. Wie een ruim inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met een plaatsgenoot die het financieel minder goed heeft.

Ruimte voor iets extra's

Steeds meer kerken doen mee om deze actie tot een succes te maken. De giften komen geheel ten goede aan mensen die van weinig inkomen moeten leven. Met uw gift stelt u hen in staat een keer iets extra's te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit met de (klein-)kinderen, het aanschaffen van kleding of andere spullen voor het nieuwe schooljaar, een bijdrage in de vervanging van een wasmachine of behang voor het opknappen van een kinderkamer.

Met de gemeente Deventer zijn afspraken gemaakt zodat de ontvangers niet in de problemen komen met hun uitkering.

Geld geven, dat kan door rechtstreeks over te maken op

NL 63 RABO 0348 7289 56
t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld samen delen

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onderstaande website.

Voor meer informatie kijk op: www.meestergeertshuis.nl/vakantiegeldsamendelen





Marie Elise de Kleine-Bolt

Ik geloof dat dingen niet zomaar op mijn pad komen. Ik had nooit gedacht huisarts te zullen worden. De dood schrok me af, de verantwoordelijkheid leek me te groot, ik dacht niet dat ik dat zou kunnen. Mijn laatste co-schap deed ik bij een vrolijke huisarts die tijdens het spreekuur kon bulderen van het lachen maar ook heel serieus kon zijn. Nu vind ik het het mooiste vak van de wereld. Je mag dicht bij mensen komen, groeit met ze mee, elke dag is anders, je wordt gewaardeerd en dat maakt het mooi.

Heeten is een gemoedelijk dorp met vriendelijke mensen, een heerlijke werkplek met fantastische collega's. Lange tijd werkte ik zo'n twee, drie dagen per week, zodat ik mijn gezin op de eerste plaats heb kunnen zetten.

Inmiddels komt er ruimte om meer te werken. De mindere kanten van het werk? Je moet steeds meer vastleggen, alles moet geadmineistreerd, genoteerd en gecontroleerd op last van de zorgverzekeraar. Voor mensen lijkt het leven steeds maakbaarder, terwijl in mijn vak juist hun kwetsbaarheid op de voorgrond staat. Het leven is niet maakbaar en niet perfect.

Ik geloof dat ik niet voor niets op deze plek ben gezet. Ik bid om wijsheid en liefde en voel me niet alleen maar doe het samen met God. Dat geeft me moed en vertrouwen. Bidden is voor mij een manier om in contact te komen met God. Ik heb jaren samen met andere vrouwen gebeden in een gebedsgroepje.

Op een gegeven moment stond het 'rondje problemen' op de voorgrond en ging voor mij de lol er wel vanaf. Totdat iemand naar mij toe kwam met het boek 'De vrolijke voorbidder' waarin het ging over luisteren naar God, dat bracht verdieping en vreugde. We hebben tien jaar gekerkt bij de Baptistenkerk in Deventer. Op enig moment werd het ons duidelijk dat we deze deur dicht moesten doen. In Okkenbroek ging er een raam open. Nu bid ik weer regelmatig met een geweldige vrouw (Pearl) uit het dorp. Mijn geloof heeft meer verdieping gekregen hoewel ik de kerk even heb losgelaten. Geloven is niet bouwen op andere gelovigen, het is leven met en vertrouwen op God.

Gert vroeg me zo'n half jaar geleden of ik het kinderwerk in de kerk wilde oppakken, iets wat ik altijd heb gedaan. Dat was een nieuwe deur die openging voor me. Ik heb het gevoel dat ik hier moet zijn, hier mag ik iets uitdelen. God is levend en je mag een liefdevolle relatie met hem hebben. Weet dat je mooi en waardevol bent, voel je geliefd. Dat is voor mij de essentie. Er komen als vanzelf steeds meer kinderen bij, hoe fijn is dat! Ik werk niet heel planmatig, houd geen vaste structuur aan. "Nou Here God, hebt u nog een leuk idee?", bad ik laatst samen met Pearl. Ik dacht aan het stuk waarin Jezus de kinderen zegent en aan wat Henri Nouwen vertelde over zegenen.

Hij is pastoor en heeft jaren gewerkt met verstandelijk beperkte mensen. Een van de mensen daar leerde hem dat zegenen goede woorden uitspreken is over de ander. Dat gaf me het idee voor de laatste kinderdienst. Wat was het prachtig om te zien dat de kinderen elkaar zegenden met



goede woorden over elkaar. Vervolgens hebben ze mooie kaarten gemaakt met een bijbeltekst als zegen voor de mensen in de kerk.

Thuis lezen we met de kinderen na het avondeten uit een kinderbijbel. Er zijn zo veel mooie kinderbijbels tegenwoordig. God leeft en spreekt door de bijbel maar je moet zelf een stap zetten, dan komt hij naar je toe. Het geloof is verweven in ons leven, van een zoekgeraakte schoen tot een moeilijke situatie – we bidden om het vinden van de schoen en vragen ons hardop af wat Jezus zou doen. Ik weet niet anders.

Mijn vader was een gereformeerd predikant die God graag meer, levendiger, wilde ervaren in zijn leven. Op zoek naar een meer bezield geloofsbeleving liet hij zich dopen, dat opende voor hem een nieuwe en uitdagende weg samen met God. Hij heeft veel mensen mogen vertellen over Jezus en tot geloof zien komen, nog steeds. Net als in de bijbel maakt hij mee dat mensen bevrijd worden van hun angst, schuld en soms zelfs van ziekte. Hij moest zijn gemeente verlaten, een spannende stap als je een gezin hebt met zeven kinderen.

Mijn moeder stond er aanvankelijk dan ook helemaal niet achter. Een bijzondere ervaring hielp haar vertrouwen te krijgen in deze nieuwe weg. Er kwam zeven jaar lang geen regulier inkomen maar God heeft voor ons gezorgd. Er kwam eten, er kwam geld. Uiteindelijk is mijn vader weer gaan studeren en heeft een bedrijf opgericht, dat nu een mooi familiebedrijf is. Hij preekt nog steeds her en der. Al mijn broers en zussen leven met God. Ik lees de Bijbel vrij letterlijk. Wij hebben Jezus nodig om dichter tot God te komen, hij helpt om de relatie tussen mens en God te herstellen.

Meet je je af aan de mensen om je heen of weet je wie je bent in Christus?

Ik ga graag met mensen hierover in gesprek, weet je welkom!



BRANDSTOF



Vrijdag 3 juni en 1 juli gaan we weer meditatief wandelen.

We vertrekken om **10.00** uur bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk.

Vrijdag 24 juni van **11.00 - 12.30** uur staat de stamtafel klaar in de noorderbeuk van de kerk voor een kop koffie en een goed gesprek.

Actualiteit en de gasten van de dag bepalen waarover dat gaat.

Voor beide activiteiten geldt: vooraf opgeven mag maar hoeft niet

weet je welkom!



Videobellen met Alevtina

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben Gert Wijnstok en ik regelmatig videocontact met Alevtina Serova-Skryabina. Veel mensen uit Bathmen kennen Alevtina omdat zij tijdens onze reizen naar Lodeynoye Pole en Sint Petersburg vaak onze gids was. Ook is zij vele malen in Bathmen op bezoek geweest.

Alevtina is twee jaar geleden vanuit Sint Petersburg vertrokken naar Estland omdat zij niet meer kon en wilde leven in een land geregeerd door Poetin.

Tijdens onze gesprekken sedert de oorlog blijkt steeds weer haar afschuw van wat er gaande is in haar land en in Oekraïne. Zij heeft daardoor vrienden verloren, ziet hoe journalisten en studenten Rusland verlaten (hebben) maar ook hoe lastig het is om huis en haard achter te laten en eigenlijk nergens terecht te kunnen. En lang niet alle Russen zijn even radicaal in hun keuzes, niet iedereen heeft de moed, kracht, mogelijkheid om te vertrekken of zich uit te spreken tegen de regering. Dat maakt het ook lastig om er achter te komen hoe en wie welke mening heeft.

Met behulp van de gesprekken met Alevtina proberen we steeds te zoeken naar manieren om onze vrienden in Lodeynoye Pole te bereiken. Zo stuurden we met Pasen een brief via de mail en af en toe een filmpje van de wake voor Oekraïne. En we zijn nu een brief aan het opstellen waarin we vertellen over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Bathmen. Zo hopen we contact te houden.

En eerlijk is eerlijk: wij zijn op zoek naar "verzet" tegen de oorlog, misschien wel het meest omdat we ons zelf zo hulpeloos voelen in deze hele situatie.



Janneke van Schooten

Cursus

**Deze zomermaanden volg ik de cursus 'Intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn'.
Wat voor cursus, vraag je? Inter-generationale geloofs-vorming en kerk-zijn.
Ik kan de titel inmiddels steeds sneller uitspreken en neem je in vier woorden mee.**

Generaties

Laatst zag ik privé weer eens zo'n blij foto van vier generaties op rij: een baby van een paar weken; haar moeder van een jaar of dertig – die vroeger nog op onze oudste twee heeft gepast 😊; haar moeder van in de zestig, kersverse oma; en haar moeder van tegen de negentig die nu overgrootmoeder is geworden. Dat de negentiger in een heel andere tijd als baby werd geboren, vind ik altijd weer bijzonder om te beseffen. Laatst vertelde ik met een paar leeftijdsgenoten van in de vijftig weer eens aan jongeren van nu over mijn kindertijd: de zwart-wit tv met twee zenders, waarvan Nederland 1 bij mijn opa en oma thuis altijd stoorde als er een trein voorbij kwam. En nu is er al een hele generatie groot geworden, die zich geen leven zonder internet kan voorstellen.

Inter

Over mijn opa en oma gesproken: ik kwam graag bij hen thuis. Op zon-, feest- en verjaardagen vond ik het een gezellige familieplek. En het leek wel of elke trouwdag werd aangegrepen om er weer eens op uit te gaan naar plekken als het Dolfinarium en Ouwehands Dierenpark. Opa en oma huurden dan een bus en met drie generaties bij elkaar was het een vrolijke boel. Hoewel ik, zeker vanaf een jaar of tien, natuurlijk wel steeds meer begon te merken dat niet iedereen van de generaties boven ons dezelfde klik had met elkaar.

Ook begon ik te ontdekken dat de kinderen en kleinkinderen van mijn opa en oma over kerkelijke dingen best wel verschillend dachten en daar heel verschillend vorm aan gaven. Terwijl mijn opa elke zondag twee keer naar de kerk ging, vond hij het maar niks dat mijn oudere neven en nichten dat vrijwel nooit meer deden. Ik heb niet de indruk dat hierover tussen – 'tussen' is de betekenis van het voorvoegsel 'inter' – mijn opa en zijn kleinkinderen ooit een goed gesprek heeft plaatsgevonden. Hij vond het maar niks. Maar daar merkte je in de feestbus naar het pretpark nooit wat van, daar was saamhorigheid tussen – inter – de generaties.

Geloven

Wat is geloof eigenlijk? En wat heeft de cursus voor ogen, als die daarbij het woord 'inter-generatieel' noemt en dit toespitst op 'kerk-zijn'?

Liever dan van het geloof als zelfstandig naamwoord spreek ik trouwens van geloven als een werkwoord. 'Het' geloof bestaat namelijk niet zoals het pakketje dat je thuis kunt laten bezorgen door DHL. Geloven als werkwoord bestaat wel. Want geloven is 'learning by doing'. En daar kun je werk van maken! Met vallen en opstaan, zoals een kind haar-zijn eerste stapjes zet. Fijn is het als een één-jarige daarbij houvast vindt aan de hand van mama of opa of omi. En net zo belangrijk is het voor een zestienjarige om te merken dat die handen haar-hem inmiddels durven los te laten. Sweet sixteen, trial by error!

Vormgeving

In dit levenslange 'learning by doing' is de betekenis van de kerk in onze tijd anders geworden dan een paar generaties terug. Dat kan best lastig zijn voor kerkelijk werk dat in de vormgeving vaak wordt ervaren als iets van vroegere generaties. Om het over God maar niet eens te hebben!

Of juist wel? Want in gesprek met mensen uit alle generaties hoor ik altijd wel vertellen van geloven in iets, dat er iets moet zijn – noem het God. Daar kun je werk van maken. En het woord vorm-geving nodigt uit om dit op creatieve wijze te doen. Zoals je van klei heel veel verschillende vormen kunt maken.

Wordt vervolgd, ds. Gert Wijnstok



FOTO'S VAN DE ACTIEDAG EN UITZWAADIENST



Een bijzondere viering

Wat was het een feest in de kerk op vrijdagavond 8 april j.l.

Eindelijk konden Dirk en Yvonne Veldwachter – Schuitemaker elkaar op die dag, in het bijzijn van hun familie én al hun vrienden, ook het kerkelijk jawoord geven. Door Corona was dit onderdeel van hun bruiloft al een jaar uitgesteld, maar nu mocht het dan toch.

In een volle Dorpskerk klonk hun krachtige jawoord overtuigend en blij.

Want wat is er mooier dan te trouwen met de liefde van je leven, over dit huwelijk Gods zegen te vragen en dit te delen met allen die je dierbaar zijn.

Ook met degenen die dit moment graag nog mee hadden willen maken, maar voor wie dat helaas niet meer kon. In woorden, licht en prachtige muziek waren zij in gedachten toch dichtbij.

Het thema 'Liefde, een reis op weg naar de ander' gaf Dirk en Yvonne's grootste verlangen weer om samen voluit het leven en het wonder van de liefde te ontdekken. De wetenschap dat ze zich hierin gesteund en bekrachtigd mogen voelen door de Eeuwige zelf en door ons als medereizigers gaf en geeft hen het vertrouwen om samen op weg te gaan. We wensen hen daartoe alle geluk en een héle mooie reis!

Hanneke Overduin



BOL Openluchtdienst op 26 juni

Al jaren organiseren we een paar keer per jaar samen iets, de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele (BOL).

De laatste paar jaar heeft zich dit beperkt tot online diensten vanuit de kerk.

Ook mooi, maar gewoon samenkomen is toch het mooist.

Na de fietstocht met de viering op Hemelvaart in Okkenbroek gaan we nu richting Lettele.

Wij nodigen u graag uit voor de openluchtdienst in de tuin van de kerk in Lettele.

Voorgangers zijn Mw. Marijke de Brouwer-Koerkamp en Mw. Hanneke Overduin.

De dienst begint om **10.00 uur**. Na afloop is er koffie.

En in de kerken van Bathmen en Okkenbroek is er die zondag geen dienst.

VIERINGEN

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.



zaterdag 4 juni

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Hanneke Diermanse

zondag 5 juni 1e Pinksterdag

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse en mw. Hanneke Overduin
collecte: Kerk in Actie: boeren in Zuid Afrika

zondag 12 juni Trinitatis

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
herbevestiging Tineke Dragt
collecte: Terres des Hommes

zaterdag 18 juni

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

zondag 19 juni

9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
10.00 Eredienst Bathmen met ds. W. Blanken (Zutphen)
collecte: Meester Geertshuis

zondag 26 juni

10.00 Eredienst Lettele met mw. Hanneke Overduin
Openluchtdienst in samenwerking met BOL
collecte: pater Jan Brinkhof

zaterdag 2 juli

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok

zondag 3 juli

10.00 Eredienst Bathmen met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)
collecte: Kerk in Actie

LEZINGEN

5 juni 2022 Pinksteren 50e paasdag

Joël 3,1-541 Handelingen 2,1-11 Johannes 20,19-23 (Ruth 2)

12 juni 2022 Trinitatis
Spreuken 8,22-31 (Openbaring 4,1-11) Johannes 3,1-16 (Ruth 3)

19 juni 2022 1e van de zomer
Jesaja 65,1-9 (Galaten 3,23-29) Lucas 8,26-39 (Ruth 4)

26 juni 2022 2e van de zomer
1 Koningen 19,19-21 (Galaten 5,1.13-25) Lucas 9,51-62

3 juli 2022 3e van de zomer
Jesaja 66,10-14 (Galaten 6,1-10.14-18) Lucas 10,1-20

COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter

Opmaak en eindredactie Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 1 juli
Lever je kopij uiterlijk
woensdag 15 juni
12 uur 's middags aan!

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

<i>Verschijningsdatum</i>	<i>kopij inleveren vóór</i>
---------------------------	-----------------------------

2 september	17 augustus
30 september	14 september
4 november	19 oktober
2 december	16 november
6 januari	14 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad
Frits Mandersloot, tel. 0570 540294
e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281

Kerkelijk werker

kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714
e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, tel. 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

HET IS
PINKSTEREN
EN DOMINEE
DE HEER
HEEFT NOG
GEEN
PREEK
GESCHREVEN
....

IK HEB TOTAAL
GEEN INSPIRATIE!



IK HEB VAN ALLES GEPROBEERD: BADSESSIES,
FIETSEN, MEDITEREN - IK HEB ZELFS GEBEDEN!

MAAR ER
KOMT NIKS!



EN DAT MET
PINKSTEREN!



HOE
IRONISCH!

IK GEBRUIK EEN OUDE PREEK!
IK ZAL WEL MOETEN...!

DEZE DATEERT NOG UIT MIJN
STUDIETIJD... IK HAD ER EEN
ZES OP - GOED GENOEG, TOCH?



HÉ!

EEN
IDEE...?



M.

TOCH VOELT HET EEN BEETJE ALS
VALSSPELEN... ZO HEEFT GOD
PINKSTEREN TOCH NIET BEDOELD?



IK DOE HET
UIT MIJN
HOOFD!

ZO IS HET TOCH
IETS VAN EEN
UITDAGING!



EN ZO...



PRACHTIG,
DOMINEE!

MET ZO VEEL VUUR HEEFT U
NOG NOOIT GESPROKEN...!

ACH JA, DE
GEEST HÈ...!

IK SNAPTE
ALLES...!

